

Wat leuk! A2

Les 2: Waar woon jij?

Track 6

2 Ik ben mijn sleutel kwijt!

- Schat, ik ben mijn sleutel kwijt. Weet jij waar ik hem neergelegd heb?
- Op de kast in de gang?
- Nee, daar heb ik al gekeken.
- Pfft, geen idee. In de keuken?
- Nee, hij ligt niet op de koelkast, op het aanrecht of bij de magnetron. Nou, er ligt hier van alles op de tafel, wat een rommel! Maar ... nee, geen sleutel.
- Ja natuurlijk ligt daar van alles! Jij kunt in de logeerkamer werken, maar ik heb geen andere plaats.
- Rustig maar. We moeten alleen een beetje opruimen.
- Een beetje opruimen? Nee. We hebben meer kamers nodig. In ieder geval een werkkamer voor mij.
- Aha. Nou, ik zoek verder in de woonkamer.
- Ja precies, de woonkamer. Ook al veel te klein. Daar past alleen die lelijke, oude bank in.
- Nou, op die "lelijke" bank ligt hij ook niet. Misschien ... au! Bella! Nu is het genoeg! Ophouden!
- Oh, arme Bella, kom hier. Hè, wat naar nou. Bella heeft gewoon een tuin nodig, waar ze lekker kan rennen, hè Bella? Zo'n flat is toch helemaal niets voor een hond.
- Ja, nee, natuurlijk. Maar kijk toch eens wat voor een geweldig uitzicht we hier hebben. En goedkoop is deze flat ook!
- Ja, het uitzicht is fantastisch, maar de woonkamer is verschrikkelijk. Zo donker. Dat vind ik zo vervelend.
- Vind je? Ik vind dat juist wel gezellig, lekker knus.
- Heb je al in de slaapkamer gezocht? Misschien op je nachtkastje? Ik kijk wel even. Oh ik word er echt helemaal gek van. Overal liggen jouw spullen!!!! En dan nog die grote klerenkast, jeetje, wat is dat hier overal krap!
- Ja, maar die kast is toch hartstikke handig, daar past veel in!
- Mm, de badkamer misschien? Aaah! Hier is het ook al zo vol. Ik heb er echt genoeg van! Ik wil verhuizen!
- Oké, oké ... Vanavond kijken we eens op internet of we iets beters kunnen vinden. Oh, kijk nou hier, wat stom! Mijn sleutel zit gewoon in mijn zak.
- Maar wel fijn, dat je eindelijk ook eens over verhuizen na wilt denken. Wat heerlijk, eindelijk een werkkamer! Vanavond dan?
- Doen we! Tot vanavond, lieverd!

Wat leuk! A2

Les 2: Waar woon jij?

Track 8

Leuk. Luisteren!

- ◇ Hè? Wat was dat? Hans, heb je dat gehoord?
- ◆ Mmmmm
- ◇ Hans, word nou wakker. Daar is iets, ik weet het zeker. Hans!
- ◆ Huh? Wat? Wat is er?
- ◇ Ik hoor iets. Er is iemand in huis!
- ◆ Nee joh, dat heb je gedroomd. Ga toch lekker slapen!
- ◇ Hans, opstaan, we moeten gaan kijken. Zie je wel, daar was het weer. Kom!
- ◆ Oké, ik heb het ook gehoord. Jeetje, wat is dat nou?
- ◇ Het komt van hiernaast. De badkamer. Snel!
- ◆ Zachtjes! Kom maar achter me aan. Voorzichtig.
- ◇ Oh ... niemand. Ik weet zeker dat ik iets heb gehoord. Daar was het weer. Het komt uit de logeerkamer. Oh, ik ben bang, Hans!
- ◆ Ssst, zachtjes! Als ik de deur opendoe, dan doe jij het licht aan, oké?
- ◇ Niets. Ik zie niets. Hans! Beneden! Daar is iemand beneden.
- ◆ Els, snel, mijn tennisracket, dat staat daar in de hoek.
- ◇ Goed idee! Hier.
- ◆ Sst, voorzichtig, de trap kraakt zo. Volgens mij hoor ik iets in de woonkamer.
- ◇ Oh, ik zie helemaal niets. Het is zo donker.
- ◆ Nog niet het licht aandoen! Wacht tot we in de woonkamer zijn. Nu, licht aan!
- ◇ Die boeken ... Daar, bij die kast. Daar liggen boeken op de grond.
- ◆ Hé, boeken op de grond?
- ◇ De werkkamer, de piano, Hans!!
- ◆ Nu, snel, de werkkamer!
- ◇ Weer niets. Hoe kan dat nou? Dat was toch echt de piano. Zijn er spoken in huis of zo? Ik ben bang! Ik wil hier weg!
- ◆ Nu komt het uit de keuken. Nou kan hij niet meer weg, we hebben hem zo. Deur open en licht aan: één, twee, drie. Aaaaah
- ◇ Oh, kijk nou! Een rat! Oh nee. Hans? Hans??